

GEDICHTEN



*'Het is gezien...het is niet
onopgemerkt gebleven'*

– De Avonden, Gerard Reve –

*Niet uitgepraat,
nog niet eens begonnen...*

– Bram Vermeulen –

*Als een schip achter de kim zeilt
is het niet weg
je kan het alleen niet zien...*

– Hans van den Berg –

*'De tijd gaat voorbij' zeggen we,
maar we vergissen ons:
de tijd blijft en wij zijn het,
die voorbij gaan.*

– François Raspail –

*Het zijn de kleine dingen die ik
achterlaat voor mijn beminden.
Grote dingen zijn voor iedereen.*

– Rabindranath Tagore –

*Waar je ook bent, 'k zou 't niet
weten.*

*Niet in afstand of tijd te meten.
Maar ik heb je bij me,
diep in mij,
Daarom ben je zo dichtbij.*

– Toon Hermans –

Huil niet aan mijn graf

Daar ben ik niet

Ik slaap niet

Ik ben duizend winden die waaien

*Ik ben de diamanten schitteringen op
sneeuw*

Ik ben het zonlicht op rijp graan

Ik ben de zachte regen in de herfst

Als je wakker wordt

In de stilte van de ochtend

Ben ik de zwerm vogels

Die in een vlaag opstijgen

Ik ben de zachte ster

Die 's nachts schijnt

Huil niet aan mijn graf

Daar ben ik niet

– Mary E. Frye –

*Het huis is leeg en koud
als ik je stem niet hoor,
de tafels, stoelen en het bed
het stelt geen moer meer voor
een boom zonder takken,
'n hemel zonder blauw,
m'n lief, dat is een dag
zonder jou.*

– uit een tekst van Toon Hermans –

*Goed leven is komen en gaan,
lente en zomer, maar ook herfst, ook
winter.*

Als je maar hebt liefgehad.

Reden tot vreugde bent geweest.

Vriend, Vriendin.

*Als je maar volop mens bent
geweest.*

Zeker, je sterft.

Maar geleefd is geleefd.

– Hans Bouma –

Uitvaartzorg van David

(030) 320 1233 · 24/7
uitvaartzorg@vandavid.nl
Gasthuisstraat 126
3581 GE Utrecht

BTW 124 552 201 B01
NL33 INGB 0008 8470 87
KVK 7391 9187

*Strooi uit mijn as voor alle winden,
opdat wat eens mijn lichaam was de
weg kan vinden
naar alles wat het eens beminde,
naar wolk en zee
en zich daarmee verbinden.*

– Martha Muusses –

*Als ik doodga
hoop ik dat je erbij bent
dat ik je aankijk
dat je mij aankijkt
dat ik je hand nog voelen kan
Dan zal ik rustig doodgaan
Dan hoeft niemand verdrietig te zijn
Dan ben ik gelukkig*

– Remco Campert –

*maar vroeg of laat
verschijnt het land
dat elk verstand
te boven gaat,
waar ik volmaakt
opnieuw ontmoet
wie ik voorgoed
was kwijtgeraakt*

– Jean Pierre Rawie –

*En telkens weer zullen we je
tegenkomen,
We zeggen veel te gauw: het is
voorbij.
Hij heeft alleen je lichaam
weggenomen,
niet wie je was en ook niet wat je
zei.*

– Toon Hermans –

*Als je me zoekt..
ga naar daar waar de golven breken
naar daar waar de zee de aarde kust,
want slechts daar kan ik gelukkig
leven
slechts daar verkeert m'n hart in rust*

– Leo Bersee –

*Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je
Het is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt: ik ben wat moe
maar op 'n keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.*

– Toon Hermans –

*En als ik dood ga huil maar niet
Ik ben niet weg moet je weten
't Is maar een lichaam dat ik achter
liet
dood ben ik pas als je me bent
vergeten*

– Bram Vermeulen –

*Leven is als sneeuw, je kunt het niet
bewaren
troost is dat jij er was, uren,
maanden, jaren.*

– Herman Van Veen –

*Ik heb een steen verlegd
in een rivier op aarde
nu weet ik dat ik nooit
zal vergeten
ik leverde bewijs van mijn
bestaan
omdat door het verleggen
van die ene steen
de stroom nooit meer
dezelfde weg zal gaan*

– Bram Vermeulen –

*Tussen de traan van vreugde
en de traan van verdriet
welt de traan van houden van
maar echt nat is die niet.*

– Kees van Kooten –

*Verrijzen is ons geloof,
weerzien onze hoop,
gedenken onze liefde.
Onder Gods handen leef ik mijn
leven,
In Gods handen geef ik mijn leven
terug...
Jullie, die mij zo liefgehad hebben,
let niet op het leven wat ik
afgesloten heb,
maar op het leven dat ik begin.*

– Sint Augustinus –

*Waarom al dat vechten,
waarom al die pijn?
Je wilde hier niet weg,
je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk
en helemaal niet terecht
Je wilde graag nog verder
maar verloor dit gevecht.*

– Ria Schut –

*Je kunt alleen missen wie je geraakt
heeft*

*Afscheid nemen is met zachte
vingers, wat voorbij is, dichtdoen en
verpakken in goede herinneringen*

*Wat je ogen niet meer kunnen zien
en wat je handen niet meer kunnen
vasthouden dat kun je wel voor altijd
in je hart blijven voelen*

*Vanavond val ik in slaap met jou in
mijn hart, en hopelijk zie ik je in mijn
dromen*

*Herinneringen zijn de momenten die
indruk achterlieten en steeds
opnieuw indruk zullen maken*